

# STRIJD MEE TEGEN MEISJESBESNIJDENIS!

## Projectvoorstel:

Een alternatief ritueel  
voor meisjesbesnijdenis

*Projectkosten: € 209.390*

*Projectduur: 2014-2016*

*Projectfinanciers:*

*Donateurs van Amref Flying Doctors*



**Vrouw worden: pijnloos en gezond**

# NAAR EEN ALTERNATIEF RITUEEL voor meisjesbesnijdenis



## Afschuwelijke meisjesbesnijdenis

De overgang van meisje naar vrouw voltrekt zich bij de Masai in Oost-Afrika volgens een eeuwenoude, vier dagen durende traditie. De meisjes worden prachtig aangekleed en dragen de fraaiste sieraden. Ze worden gezegend met melk en water. Hun moeders geven de meisjes levenslessen mee. En na afloop lopen de nomadenmeisjes door een ereboog; daarmee heet de gemeenschap hen welkom als vrouwen. Deze mooie rituelen zijn voor de Masai erg belangrijk. Eén onderdeel is echter bepaald minder mooi, zelfs erg gevaarlijk: de besnijdenis.



## Veel meer dan alleen de pijn

Bij de meisjesbesnijdenis worden de clitoris en de schaamlippen weggesneden. Door traditionele verloskundigen, zonder verdoving. Dat is niet alleen bijzonder pijnlijk, maar veroorzaakt ook infecties en plasmoeilijkheden. Op de lange termijn is er het risico op onvruchtbaarheid, cystes en extreem zware bevallingen, soms met dodelijke afloop. En natuurlijk beperkt de besnijdenis het seksuele genot van de vrouwen.



## Als tiener trouwen met een oude man

Overall ter wereld is meisjesbesnijdenis verboden. Ook in Tanzania en Kenia. Niettemin ondergaat meer dan 90% van de Masai-meisjes tussen zeven en vijftien jaar dat lot. Omdat de besnijdenis hét moment vormt waarop ze uitgehuwelijkt kunnen worden. Vaak aan oudere mannen. Risicovolle tienerzwangerschappen zijn het gevolg. Van school is geen sprake meer. Terwijl onderwijs dé manier is om een zelfstandig bestaan op te bouwen en te ontsnappen aan de armoede.



## Alternatief: een workshop 'vrouw worden'

Dialogo is het sleutelwoord in het breken met een traditie. Toen Amref Flying Doctors de Masai na een reeks intensieve gesprekken vroeg of ze openstonden voor een alternatief, was de reactie zeker niet afwijzend. Maar ze wilden het alternatief zelf bedenken. Zo kwamen we gezamenlijk op een idee dat inmiddels op een brede steun onder de Masai kan rekenen: een workshop 'vrouw worden'. En het zingen, dansen en de ereboog? Daaraan hebben we niets veranderd!

# VOORLICHTING in plaats van verminking

## Over seksualiteit, eigenwaarde en onderwijs

De driedaagse workshop 'vrouw worden' heeft als onderwerpen seksualiteit, bevallen en mensenrechten. Heel belangrijk en goed voor de eigenwaarde van de meisjes. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan onderwijs – voor nu, voor later. Niet alleen de meisjes waarderen de workshop zeer, ook hun moeders – zelf in het verleden allemaal pijnlijk besneden – zijn erg te spreken over het alternatief.



## Eerst de oudsten

Voordat we aan de slag kunnen bij een stam, moeten eerst de stamoudsten overtuigd worden van de voordelen van de afgeschafte meisjesbesnijdenis. Zij hebben het bij de Masai immers voor het zeggen. Het onderwerp ligt bij hen erg gevoelig, dat vraagt om een tactvol en behoedzaam optreden. Met alle respect voor hun mening en gebruiken – met uitzondering van die ene traditie...



## Dan de Morans

Met toestemming van de stamoudsten benaderen we vervolgens de Morans. Dat zijn jonge mannen die zeer aan hun tradities hechten. Ook zij begrijpen na een tijdje wel dat je ook met een onbesneden meisje gewoon kunt trouwen. En – niet geheel onbelangrijk – dat je met je onbesneden echtgenote fijner kunt vrijen.



## Onder gelijken

De lessen en gesprekken worden verzorgd en gevoerd door lokale medewerkers van Amref Flying Doctors, vaak leden van vergelijkbare stammen. Het liefst zogenaamde 'peer educators', onderwijzers van groepsgenoten: leiders voor leiders, mannen voor mannen, vrouwen voor vrouwen. Dat geeft de meeste openhartigheid en daardoor het meeste succes. Ook bij nomaden.



## Traditioneel

Clitoris/schaamlippen wegsnijden  
Tienerzwangerschappen  
Onvruchtbaarheid  
Bevallingsmoeilijkheden  
Schooluitval  
Afhankelijkheid

## Alternatief

Seksuele voorlichting  
Gezondheidsvoorlichting  
Eigenwaarde  
Veilig bevallen  
Onderwijs  
Zelfstandigheid



Samburu

**KENIA**

Magadi

Loitokitok

**TANZANIA**

Kilindi

## Hier introduceren we het alternatief

Hoewel de Masai in verschillende regio's in Kenia en Tanzania leven, komen hun tradities en gewoonten overeen. Amref Flying Doctors is in deze gebieden ook al jaren actief op het gebied van seksuele voorlichting. In 2008 hebben we de workshop 'vrouw worden' voor het eerst ingevoerd bij een aantal stammen in Loitokitok en Magadi in Kenia. Het mooie is dat deze eerste Masai het afschaffen van de meisjesbesnijdenis niet alleen omarmden, maar ook wilden uitdragen naar andere nomadengroepen – in Loitokitok en Magadi, maar ook in Samburu in Kenia en Kilindi in Tanzania.



## Al 2.640 besnijdenissen voorkomen



Inmiddels hebben we al 2.640 meisjes bereikt met het alternatieve ritueel. Deze meisjes is een ernstige verminking met tal van nare consequenties bespaard gebleven. In plaats daarvan kunnen ze nu in goede gezondheid én goed geschoold tot vrouw opgroeien.

## Nog ruim 900, op z'n minst...



Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. De komende twee en een half jaar willen we nog eens ruim 900 meisjes helpen aan een kansrijke toekomst als volwaardige vrouw. En op de langere termijn voorkomen we bovendien de verminking van hun dochters. Want reken maar dat meisjes en vrouwen die zelf niet besneden zijn, nooit hun dochters zullen laten besnijden. Het alternatief zal zich zo dus op heel natuurlijke wijze verspreiden. Eindelijk is er een oplossing om de meisjesbesnijdenis door de Masai in Kenia en Tanzania te voorkomen: nu moeten we doorpakken.

Geachte lezer,

"Mijn naam is Nice Nailantei Leng'ete. Het is mij gelukt om onbesneden vrouw te worden. Ik was een uitzondering. Maar als het aan mij ligt, verandert dat snel. Meisjesbesnijdenis is een volkomen achterhaalde en wrede traditie die ook nog eens levensgevaarlijk is.

In 2008 heeft Amref Flying Doctors mij een opleiding tot 'peer educator' (voorlichter) gegeven. Sindsdien ben ik in gesprek met stamoudsten, Morans (de jonge mannen) en alle andere mensen uit de dorpen. Om ze te vertellen over de grote gezondheidsrisico's van meisjesbesnijdenis. Ik overtuig de Masai-meisjes ervan dat ze een keuze hebben en niet besneden hoeven te worden. Ook vertel ik ze hoe belangrijk het is dat ze hun school afmaken. Samen met de Masai zelf heb ik al honderden meisjes kunnen behoeden voor de afschuwelijke besnijdenis.

Maar ik wil verder: er zijn nog zoveel meisjes slachtoffer. Dat moet stoppen. Voor hun gezondheid. Maar ook voor hun toekomst en die van hun stammen.

Helpt u mij? Met uw steun kunnen we het alternatieve ritueel zonder besnijdenis over nog veel meer stammen verspreiden. Heel erg bedankt!"

Hoogachtend, Nice



Ik krijg ook de kans met de stamoudsten te praten. Dat is heel belangrijk, want zij hebben het voor het zeggen.



In heel Kenia en Tanzania kan ik mijn verhaal vertellen.



Dit diploma krijgen meisjes na de workshop 'vrouw worden'.

# KOM OOK IN ACTIE

## Zo kunt u bijdragen:

Onderdeel	Kosten	Aantal nodig	Kosten totaal
<b>Training van een peer educator (voorlichter) zoals Nice</b> <i>Zij gaan hun leeftijdsgenoten overtuigen van de voordelen van het alternatieve ritueel zonder besnijdenis.</i>	€ 190,00	124	€ 23.560,00
<b>Voorlichtingsbijeenkomst (6 dagen) voor telkens 10 stamoudsten *</b> <i>Zij moeten als eerste overtuigd worden van de gevaren van meisjesbesnijdenis en het gezonde alternatieve ritueel zonder besnijdenis goedkeuren. Anders mogen we niet verder praten.</i>	€ 518,00	37	€ 19.166,00
<b>Voorlichtingsbijeenkomst (6 dagen) voor telkens 10 vaders *</b> <i>Wat is er verkeerd aan meisjesbesnijdenis en waarom is het alternatief zoveel beter?</i>	€ 518,00	37	€ 19.166,00
<b>Voorlichtingsbijeenkomst (6 dagen) voor telkens 10 Morans (jonge mannen) *</b> <i>De traditionele jonge mannen staan sceptisch tegenover veranderingen. Hen overtuigen vergt veel overredingskracht.</i>	€ 518,00	37	€ 19.166,00
<b>Voorlichtingsbijeenkomst (6 dagen) voor telkens 10 moeders *</b> <i>De moeders zijn zelf wel besneden. De meesten van hen zijn dolblij als hun dochters dat bespaard blijft.</i>	€ 518,00	37	€ 19.166,00
<b>Voorlichtingsbijeenkomst (6 dagen) voor telkens 10 traditionele verloskundigen *</b> <i>Zij voerden de meisjesbesnijdenis uit. Nu zien ze in dat meisjes ook anders vrouw kunnen worden.</i>	€ 518,00	37	€ 19.166,00
<b>Noodfonds voor schoolgeld, kosten per meisje</b> <i>Wanneer de meisjes eenmaal het alternatieve ritueel hebben doorlopen, blijven zij naar school gaan. Helaas kan niet ieder gezin dit betalen.</i>	€ 300,00	90	€ 27.000,00
<b>Voorlichting via verschillende radioshows</b> <i>De radio is een ideaal medium voor voorlichting, want veel Masai hebben een transistorradio. Bereik: 220.000 mensen.</i>	€ 4.000,00	6	€ 24.000,00
<b>Organisatie van 13 alternatieve rituelen zonder besnijdenis</b> <i>We ondersteunen en financieren de organisatie van 13 alternatieve rituelen inclusief de driedaagse workshop 'vrouw worden' voor 930 meisjes.</i>	€ 3.000,00	13	€ 39.000,00
<b>Totale kosten</b>			<b>€209.390,00</b>
<b>Kosten per niet-besneden meisje</b>			€ 225,15

\* 37 bijeenkomsten, in totaal gaat het om 370 mensen.

# VEEL GESTELDE VRAGEN

## Waarom is dit project belangrijk?

In Afrika hebben ongeveer 92 miljoen meisjes van tien jaar en ouder meisjesbesnijdenis ondergaan. Het ritueel heeft geen enkel voordeel voor de gezondheid van meisjes en vrouwen – integendeel, er zijn alleen maar ernstige medische en sociale consequenties. Meisjesbesnijdenis is dan ook door de internationale gemeenschap erkend als een schending van de rechten van meisjes en vrouwen.

## Waarom richt Amref Flying Doctors zich op de Masai?

Bij hen komt meisjesbesnijdenis nog erg veel voor. Als nomaden hebben de Masai toch al nauwelijks toegang tot lokale gezondheidszorg. Amref Flying Doctors heeft op dit moment goede contacten met de Masai in Kenia en Tanzania.

## Wat gebeurt er met mijn gift?

Die gebruiken we voor de verspreiding van het alternatief voor meisjesbesnijdenis. Mocht er geld overblijven, dan gebruikt Amref Flying Doctors dat graag voor een ander gezondheidsprogramma.

## Waarom word juist ik om steun gevraagd?

Heel eenvoudig: u behoort tot onze beste donateurs. U hebt ons in het verleden al veel vaker royaal gesteund. En we moeten de komende jaren echt alles op alles zetten om de meisjesbesnijdenis te stoppen; daar krijgen zoveel meisjes een kansrijke toekomst voor terug!

## Hoe weet ik dat mijn geld goed terecht komt?

Amref Flying Doctors staat bekend als een betrouwbare Afrikaanse organisatie die staat voor transparantie en altijd haar jaarrekeningen door onafhankelijke accountants laat controleren. Ook over de resultaten van onze strijd tegen meisjesbesnijdenis zullen we u op de hoogte houden – onder meer in onze nieuwsbrieven en ons jaarverslag.

## Wie kan ik bellen als ik vragen heb?

Belt u gerust als u vragen hebt: Jobien Keijser en Jacqueline Lampe staan persoonlijk tot uw beschikking op 071-576 9476.

