

‘Kies ervoor optimistisch te zijn, dat voelt beter’ – Dalai Lama

Nalaten aan International Campaign for Tibet

Tibet. Zo ver van hier, zo onmetelijk mooi. Het dak van de wereld, met magnifieke landschappen, een unieke fauna, eeuwige sneeuw. Maar bovenal inspirerend. Vanwege de eeuwenoude cultuur en het Tibetaanse Boeddhisme. Bij Tibet denkt u aan de wijze Dalai Lama. Aan vrede en zingeving, zuiverheid en schoonheid. Helaas echter ook: aan de bedreiging van dit alles door China. Want de Tibetanen lijden op een haast onvoorstelbare manier. Ze zijn rechteloos en stateeloos. Als er één volk is dat onze steun en compassie verdient, is het dan ook het Tibetaanse.

Tibetaanse zaak

Initiatiefnemer tot en symbool van die steun is International Campaign for Tibet – ICT. Met in Nederland Tsering Jampa als lichtend voorbeeld. Haar moed, gedrevenheid en doorzettingsvermogen hebben veel mensen zoals u voor de Tibetaanse zaak gewonnen. Andersom geeft u haar de kracht te blijven opkomen voor haar land en landgenoten. Om keer op keer de aandacht van de Tweede Kamer en de regering voor Tibet te vragen. Om de zorgwekkende situatie rondom milieu en water op het Tibetaanse plateau op de kaart te zetten, in Nederland maar ook daarbuiten. En om zich uit te spreken tegen het vastzetten en martelen van nonnen, monniken en andere mensenrechtenactivisten in Tibet.

Successen

Dankzij uw morele en financiële steun en de inzet van honderden vrijwilligers in Nederland, zijn velen zich in Europa bewust geworden van het lot van de Tibetanen. Zo is het ook mede aan u en ICT te danken dat handtekeningenacties en protestmarsen slaagden. Dat de VN China heeft veroordeeld voor haar martelpraktijken. En dat in de loop der jaren tientallen politieke gevangenen zijn vrijgelaten.

Andere manier van steunen

Ondanks deze successen is er nog veel te doen. De vredelievende strijd voor de vrijheid en toekomst van Tibet is immers een zaak van lange adem. Daarbij is iedere vorm van steun welkom. Hebt u er weleens over nagedacht dat via uw testament te doen? Of wilt u het overwegen? Dat zou geweldig veel voor ons en de Tibetanen betekenen. Bovendien wordt u dan lid van onze bloeiende Mandala Society.

‘Dat voelt beter’

In de Mandala Society komen mensen met hetzelfde warme hart voor de Tibetaanse zaak regelmatig bij elkaar om te delen wat hen bindt. En om te horen hoe inkomsten uit nalatenschappen bijdragen aan het bevorderen van de mensenrechten en economische ontwikkelingen in Tibet, aan het behoud van het Tibetaanse cultureel erfgoed, en aan de dialoog met de Chinese regering. Daarnaast zijn we natuurlijk blij dat we u dan persoonlijk kunnen bedanken voor uw keuze voor optimisme (‘dat voelt beter’, aldus de Dalai Lama).

We helpen u graag

Wilt u meer weten over het steunen van ICT met een legaat of erfstelling? Vraag dan onze brochure <Titel> aan. Of bel <nummer> met uw praktische vragen over het opmaken dan wel afwickelen van een testament, ook als u een notaris zoekt. Wij helpen u in elk geval graag. Veel wijsheid gewenst bij uw beslissing!